

Pilgrim Närke minnesanteckningar från möte 16 11 17 i Viby församlingshem

Deltagare:

Benjamin Lundqvist, Viby församling

Eva Wetter, Hackvad-Edsberg (Örebro pastorat)

Veronica Hagberg, Bodarne pastorat

Anna Karlsson, Knista Församling

Simon Richardson, Kjell och Kerstin Möller, Axbergs församling

Mötet började med att Benjamin hälsade alla välkomna. Närkes Pilgrimscenter bjöd på kaffe och smörgås. Punkter att avhandla ikväll: Återblick på förra mötet, vad som hänt på pilgrimsfronten i respektive församling eller som vi själva varit med om det senaste året, Pilgrim i Sverige, Siftsmötet i Strängnäs och Framtida planer.

Kerstin åtog sig att föra preliminära minnesanteckningar som Benjamin justerar innan de sänds ut.

1. Förra mötet

Det ägde rum den 3 december 2015. Då avhandlades bland annat årets "Stafettvandring" på Katarinaleden från Kils kyrka i norr till Vadstena i söder, den planerade resan till Rom och Trondheim.

2. Runda där alla berättade om pilgrimserfarenheter.

Eva: Har stor erfarenhet. Har gått på Munkastigen i fyra år. Gjorde en extra utvidgning till Viby, Tångeråsa och Ekängen det här året och då deltog ca 30 personer. Vid vandringen från Riseberga till Tångeråsa deltog ca 20 st, vandringen Skagershult till Tångeråsa deltog 14 st. I somras var det onsdagsvandringar. Vid den första var det ca 30 personer och därefter ca 25 och någon gång 12-15 st. Det blev bra marknadsföring i NA:s sommarbilaga.

Det ordnades en vandring för anställda vid hela Örebro pastorat. Då deltog 91 personer. Några skjutsades till Tångeråsa. Eva menar att i efterhand kan man säga att vandringen borde ha delats in i mindre grupper. Nu blev vandringen väldigt utdragen då ungdomar drog snabbt iväg medan äldre gick långsamt.

Simon: Vi genomförde en vandring till vallfartsmässan i Riseberga i pingst d v s från Knista kyrka. Trots att betraktelsen som hölls var kort för hörande, var alldeles för lång för deltagarna med dövblindhet. (Kerstin kommenterar i anteckningarna; personerna med dövblindhet hade inte fått dövblindtolk så deras personliga assistenter försökte efter bästa förmåga förmedla det Simon sa.) I samarbetet med Equmeniakyrkan i Närkes Kil så återkommer de ofta till stafettvandringen vi gjorde 2015 på Katarinaleden. En enda

vandring ett par dagar ledde till en ökad tillit över samfundsgränserna och förbättrade den ekumeniska tanken.

I övrigt har året varit fattigt vad gäller vandringar. Jag anmälde mig till Lindesbergs vandring men ingen annan från vår församling hade anmält sig så till slut så ställde jag in.

Kjell: Det finns ju en grupp i Axberg med intresse för pilgrimsfrågor men det sista året har vi inte haft något möte. Jag själv deltog i resan till Assisi i oktober 2015.

Veronica: Jag är ny präst i Bodarne men började med pilgrimstanken tidigare i Askersund. Gick kyrkstigen mellan Tivedstorp och Sannerudskyrkan. Fick med Snavlunda och Lerbäcksbor på årets vandring. Håller på med helig dans en på pilgrimscentret i Vadstena håller kurser i helig dans. Jag skulle vilja kombinera dans och vandring.

Anna: Det var lite stiltje förra året. Året innan var det mer skjuts. Jag har gått olika etapper på Munkastigen ner till Olshammar. Pilgrimstanken börjar bli något folk frågar efter. Inåt i församlingen tar vi upp det med konfirmanderna så de får gå. Kommunen efterfrågade och ville ha olika aktiviteter som t.ex. pilgrimsvandring men sen blev det inte av. Det är en utmaning att gå i en stad eller en liten ort, t.ex. en eller ett par timmar. I somras var det också vandring efter mässa i Hidinge kyrka.

Kerstin: Föreningen Sveriges Dövblinda anordnade ihop med den Teckenspråkiga kyrkan (som sorterar direkt under stiftet men håller till i Nicolai kyrka i Örebro) en vandring den 11 september. Vandringens tema var Känn vägen. Temat anspelade på att personer med dövblindhet inte ser och hör men upplever genom att t.ex. känna, smaka och lukta. Men också att närma sig den andliga dimensionen. Vandringen hade förberetts i samarbete mellan den teckenspråkiga kyrkan och Föreningen Sveriges Dövblinda i Örebro-Värmland och vi hade även provgått innan. På själva vandringen den 11 september var det 8 personer som hade dövblindhet, 2 (Daniel Keber och Pernilla Folebo arrangerade vandringen), två deltagare från den teckenspråkiga unga i kyrkan, dövblindtolkar, tolkelever från Västanviks folkhögskola, närstående och medvandrare totalt var vi 36 personer Totalt deltog 36 personer. Vandringen startade vid Långbro kyrka där komminister Per Rådehed kom ut och gav oss en sändning. Daniel hade förberett vandringen fint med Pilgrimens sju ord. Ett ord lästes tillsammans med en liten betraktelse och därefter gick vandringen en stund i tysthet. I Varbergaparken serverades lunch till de som deltog i "Dövblindas dag" övrigt åt ur egen matsäck. Där lästes också en hälsning från pastor Christer Nilsson (som själv har dövblindhet) upp, eftersom han av hälsoskäl inte kunnat delta. Vid målet i Nicolaikyrkan genomfördes en gudstjänst på teckenspråk och talad svenska. Där anslöt många döva och fler personer med dövblindhet. Predikade gjorde Daniel och Teresia Lindberg en av vandrarna med dövblindhet spelade nyckelharpa. Deltagarna var mycket positiva.

Benjamin berättade om och delade ut foldrar o Katarinaleden. Totalt har det tryckts upp en folder som informerar om själva leden, de sex etapperna samt en vardera för de två förlängningsetapperna. Det är alltså totalt nio foldrar. Varje folder är lätt att stoppa i fickan. Foldern om leden som helhet har ett veckoschema. Lite kulturell information och boendeförslag med www-adress och telefonnummer. De åtta ettappfoldrarna innehåller

information om etappens längd, kartblad där leden är utmärkt och dessutom lite kyrklig kulturell/historisk information. Foldrarna finns på Pilgrim Närke.

Benjamin berättade vidare om konceptet med att göra pilgrimsresor och under årets gjordes en resa till Rom med vandringar i närområdet. I Trondheimsresan deltog 10 personer. De reste med tåg till Sveg sen skjuts med minibuss till Funäsdalen för övernattning. Biltransport till Syldalen och vandrade sedan 10 mil med ca 2 mil per dag. De var ute 8 dagar. Trondheim var roligt med festivalen den 29 juli med kultur och gudstjänstliv.

Det har varit flera kortare vandringar men Munkastigen i augusti blev ej av p g a att det bara var en anmäld. Många gick mellan Tångeråsa och Viby under sommaren.

3. Pilgrim Sverige

Pilgrim Sverige är ett landsomfattande nätverk för pilgrimsfrågor som är brett. Det är inte bara kyrkor som är med utan t.ex. Gång- och vandrarförbundet och Sensus. Benjamin representerar Strängnäs stift i Pilgrim Sverige. Han informerade om att Pilgrims Sverige fanns med på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 28 september – 1 oktober 2016. Om vi vill ha med någon information om någon pilgrimsvandring så kan vi anmäla det dit.

4. Pilgrimssamarbete i Strängnäs stift

Benjamin informerade om att Carina Öjermo på Strängnäs domkyrkoförsamling ska försöka få till deras pilgrimsarbete. Helena Åhlin, som är stiftspedagog, har egentligen ansvar för pilgrimsfrågor i stiftet men har så mycket uppgifter så hinner knappast med pilgrimsfrågorna.

5. Framtiden

Benjamin berättade att flera har redan anmält sig till 2017 års Trondheims resa som blir 23 – 30/7.

Den 30 april till 7 maj blir det en resa till Jerusalem

Simon m fl: Vallfartsmässan 4 juni. Vi (Axberg) tänker gå igen från Knista till Riseberga. Kerstin flikade in att intresset från personer med dövblindhet är stort så vi kan räkna med fler deltagare från FSDB 2017. Vi diskuterade också att utmana Örebro att de kan vandra från t.ex. Täby så att vi blir många som strålar samman. Det är lite långt att gå från Viby så får hitta något ställe som inte ligger fullt så långt bort.

Eva: Tångeråsa – Hasselfors arbetar på att få en rundslinga på mossen. Det ska bli en andaktsplats på Skagerhultsmossen.

Kerstin: vi planerar en vandring mellan Axberg och Glanshammar. Kanske skulle man kunna ha en liten vandring till St Olof mässan i Kil den 29 juli.

Kerstin: det finns önskemål om en ny Känn vägen men nu i naturen och inte i stadsmiljö. FSDB och Teckenspråkiga kyrkan fortsätter samarbetet.

Diskussion om vi kan göra en ny ekumenisk stafettvandring preliminärt i augusti t.ex. start 5e eller 12e augusti. Alla kollar hemma vid och vi återkommer i detta ämne.

Vid anteckningarna

Kerstin Möller/kollat av Benjamin Lundqvist