

## **JERUSALEM-RESAN med Sturesor 30/4-7/5-2017**

Vi (20 personer) bodde på klostergästhemmet Notre Dame de Sion i Ein Kerim, en förort till Jerusalem i Juda bergsbygd, där man säger att Johannes Döparen kom ifrån. Det finns ett par kyrkor i byn till minne av honom. Det blommade vackert den tiden vi var där och klostergästhemmet har en stor och vacker trädgård med många olika träd och buskar där fågelsången var ljuvlig. Vi åt frukost och på kvällarna middag på gästhemmet och luncherna åt vi på olika ställen under våra dagsturer. Första kvällen firade vi mässa i kyrkan som hör till klostret och varje morgon hade vi morgonbön där med psaltarpsalmer, textläsningar ur NT, bön och sång.

De första tre dagarna var vi inne i Jerusalem och såg olika platser. Under de här tre dagarna åkte vi upp till Olivbergets (Oljebergets) topp och beundrade utsikten därifrån över staden, vandrade ner till Getsemane örtagård med mycket gamla olivträd, besökte Getsemanekyrkan (Alla nationers kyrka) byggd 1924, såg den stora judiska begravningsplatsen. Vi besökte Israels museum med Döda-Havsruellarna, som upptäcktes i en grotta vid Döda Havet 1947 och hade gömts där 2000 år tidigare i lerkrukor. En del av pergamentrullarna innehåller de äldsta bevarade delarna av GT. Vi åkte till Svenska Teologiska institutet och fick en redogörelse för vad de gör där för dialogen mellan kristna och judar.

Vi fick en rundvandring med guide bland utgrävningarna av Davids stad från 1000-talet f.Kr, som kung David gjorde till Israels huvudstad och fick gå ner till Gihon-källan och in i en gammal bevattningstunnel. Vi gick i de olika kvarter (judiska, armeniska, muslimska och kristna) i Gamla staden omgärdad av muren byggd på 1500-talet. Vi besökte Markuskyrkan i armeniska kvarteret, där traditionen säger att det är platsen där den första nattvarden instiftades och under pingsten andeutgjutelsen ägde rum

. Vi var vid Bethestadammen där Jesus botade en lam man, vandrade Via Dolorosa till Gravkyrkan som vi besökte. I Arkeologiska parken vid tempelmuren fick vi guidning och fick se gamla judiska reningsbad. Till Västra muren (Klagomuren) gick vi fram och hade tillfälle att be.

På torsdagen, som var en fredag då man hade möjlighet att åka in till Jerusalem och vandra där på egen hand eller vara kvar i Ein Kerim, var vi 6 personer som åkte taxi till Betlehem. Vi var med om ett besök på den kristna skolan Den gode herdens skola, som är en flickskola för drygt 300 elever från förskolan t.o.m. gymnasiet. Nu har det börjat några pojkar i de lägsta klasserna, så på sikt kan det även bli en skola för både flickor och pojkar. Vi fick träffa den kvinnliga rektorn som själv varit elev på skolan och sedan undervisat där. Hon är sedan ett tiotal år tillbaka rektor och berättade för oss om skolan och hur den fungerar. Vi fick besöka några klasser under deras lektioner. Det kändes att det är en bra anda på skolan och eleverna verkade ambitiösa. Därefter gick vi till den lutherska kyrkan Christmas church, där vi firade mässa. Efter lunch (falafel, kyckling, grönsaksröror och bröd) på en uteservering på en gågata, besökte vi Födelsekyrkan från 300-talet. Där var många turister och kö till födelsegrottan, men vi lyckades komma fram till platsen där traditionen säger att Jesus föddes. När vi var tillbaka i taxin igen, åkte vi till Herdarnas äng och gick upp till Herdarnas kapell.

På kvällen var hela gruppen (20 personer) in till Jerusalem på ett vackert ljud-och ljusspel i Davids Citadell, som skildrar Israels historia från Abraham ända fram till våra dagar.

På fredagen var vi vid Yad Vashem, ett minnesområde med park och museibygnader, som beskriver förintelsen av judar under andra världskriget. Det är en mycket omfattande utställning i flera byggnader och blev en stark känslomässig upplevelse. Benjamin och Sunniva (9 år) gjorde en egen tur in till Jerusalem. När vi kommit tillbaka till Ein Kerim och ätit lunch installerade vi oss på vårt andra klostergästhem Rosary Sisters. På eftermiddagen besökte vi de två kyrkorna i Ein Kerim, som har anknytning till Johannes Döparen.

På lördagen åkte vi på en heldagsutfärd till Döda Havet. Jerusalem ligger på c:a 800 meters höjd och Jordandalen 400 m under havet, jordens lägsta punkt. Jordan rinner ut i Döda Havet. Under den här dagen åkte vi längst Döda Havet i ökenområde med höjder och slätter med sand. Här är mycket torrt, men bevattnas på vissa platser och där odlas både grönsaker och dadelpalmer. Får och getskötsel är vanligt. Vi såg även kameler och åsnor. Några kibbutzer finns i området. Vårt mål var den nästan 400 m höga bergsplatån Masada och försvarsanläggningen uppe på toppen, som Herodes låtit bygga. Där höll 960 judar (män, kvinnor och barn) ut i tre år, efter att romarna förstört Jerusalem år 70 e.Kr. År 73 intog romarna försvarsborgen. Vi åkte linbana upp till toppen och vandrade runt med vår lokalguide Nurit bland ruinerna av den gamla försvarsanläggningen och hon berättade den gripande historien om vad som hände judarna där.

På tillbakavägen stannade vi vid Ahava Beach i den norra änden av Döda Havet och vi var några i gruppen som tog ett dopp i vattnet med 35 % salthalt. En säregen upplevelse!

Sammanfattningsvis så har den här resan gett många nya upplevelser och intryck. Det som för mig varit en önskan att få se Jerusalem, har blivit verklighet och jag är många erfarenheter rikare.

Sammanfattat av en av deltagarna på resan Margareta Lindström, Örebro